

BAGENKOP



Foto: Mikkel Jézéquel

Kyststrækning syd for Bagenkop



Foto: Andreas Bastiansen

LANGELAND

TIL OS ALLE ~ SAMMEN

Når du er i Bagenkop, skal du også opleve..

- 12 Hatbakken Fredsbjerg**, parkering på Stationsvej 6A. I gåafstand fra Bagenkop ligger Fredsbjerg med mange forskellige træsorter. Oplev de varierede skovbilleder og find information om træsorterne på de opstillede skilte. Fortsæt evt. sydpå af stierne til Gulstav.
- 13 Klise Nor** er et smukt naturområde nord for Bagenkop hvor en mindre flok vilde heste afgræsser arealet. Ved parkeringspladsen (Vestervej 21) kan du holde pause i madpakkehuset og gå op på hatbakken Ørnebjerg med flot udsigt over området. Besøg også Kunsttårn 12 på Vestervej 31.
- 14 Gulstav Mose, Dovns Klint og De Vilde Heste** Langelands sydspids byder på helt særlig natur, dannet under sidste istid. Naturreservatet er på 7ha og hjemsted for over 40 ynglende fuglearter. Området består af græssletter, skove, klinter, søer og moser, som hele året afgræsses af Exmoor ponyer, der lever vildt stort set uden menneskers indblanding.



Foto: Jonas Legarth

13 Gulstav Mose



Stednavnet på Langelands sydligste by kendes fra 1587 som Bagenkop / Bagekop, dannet af hollandske fiskere, af nederlandsk baken (sømærke) og kop (hoved/næs).

I det gamle fiskersamfund kan den autentiske fiskerihavn opleves ved siden af den moderne lystbådehavn. Bagenkop byder året rundt på "et hav" af sjove vandaktiviteter.

Find inspiration til flere oplevelser samt spise- og overnatningssteder på langeland.dk/bagenkop

Tekst: VisitLangeland & Magleby-Bagenkop Lokalhistorisk Arkiv.

Folderen er udgivet med støtte fra:



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne:
Europa investerer i landdistrikterne

17 Skibefest 2019



- 15 Koldkrigsmuseum Langelandsfort**, Vognsbjergvej 4b Midt i den langelandske idyl ligger ét af den kolde krigs tavse vidner: Langelandsfortet. I dag er fortet omdannet til et velbesøgt Koldkrigsmuseum og en af Langelands største attraktioner. Her kan store som små gå på opdagelse - både over og under jorden.
- 16 Hulbjerg Jættestue**, Søgårdsvej Langelands fineste jættestue opført for 5-7.000 år siden. Kravl ind i mørket og se det monumentale bygningsværk fra stenalderen.
- 17 Skibefest i Bagenkop** afholdes hvert 7. år og er en maritim tradition fra 1800-tallet, hvor kirkeskibene i Magleby og Bagenkop kirke nedtages og istandsættes. I procession bæres skibene af fire festklædte unge fiskere i matrostøj tilbage til kirkerne.

På www.langeland.dk/byer kan du gå på opdagelse i flere af Langelands landsbyer.

VISITLANGELAND

Havnebyen til os alle ~ sammen

1 Bagenkop Kirke, Kirkevej 8 er Langelands yngste kirke (1920). Tidligere sejlede borgerne fra Bagenkop til Magleby Kirke, hvilket kunne være en farlig affære. I 1779 forliste et brudefølge på selve bryllupsdagen, og fem personer omkom. I 1851 gav lensgreven til-ladelse til inddæmning af 1000 tønder land i Magleby Nor. Fisker-
ne, som ikke ejede heste som bønderne gjorde, fik dermed lang vej til kirke. Læs mere om kirken på langeland.dk/bagenkop

Kunstruten (4 km) i kunstens tegn går fra kirken, langs kysten, gennem hatbakkerne og tilbage til havnen. Se langeland.dk/kunst

2 Fiskeriets Hus, Havnegade 2 fortæller den spændende historie om fiskeriet som fundament i byens liv. På det flotte museum kan du gå på opdagelse i fiskeriets historie, prøve kræfter med at styre en fiskekutter ud af Bagenkop Havn i simulatoren og opleve hvordan mennesker og teknologi har udviklet fiskerierhvervet.

3 Bagenkop Havn er anlagt i 1500-tallet som et lille fiskerleje på en landtange, hvorfra byens fiskere benyttede strandsøen til fiskeri. I 1853 blev Magleby Nor inddæmnet og fjordfiskeriet sluttede. I 1858 kunne fiskerne tage en ny havn i brug ved den sydlige udmundning af Magleby Nor. Byens fiskere brugte oprindelig strandsøen både til fiskeri og som havn. Da Magleby Nor blev ind-dæmnet i 1853, var det slut med fjordfiskeriet. Til gengæld kunne fiskerne tage en ny havn i brug i 1858. I 1964 var havnen, efter flere udvidelser, Danmarks sjette største fiskerihavn. I dag er fiskekutterne blevet færre, men Bagenkop er fortsat Langelands største fiskerihavn. Besøg også Rasmus Klumps skib "Mary", hvor man kan fiske efter krabber.

1 Bagenkop Kirke



Kort: OpenStreetMap



4 De gamle fiskerhuse i havnens sydlige ende benyttes i dag bl.a. af kunstnere, småbutikker og som mødested for de lokale.

5 Det gamle færgeleje åbnede i 1911, da Sydfynske Dampskibsselskab indsatte damperen "Rut" i rute til Kiel. Den nye færgehavn stod færdig i 1965, og året efter åbnede det tredje store havnebasin. Færgen var en stor succes takket være det todfri salg ombord. I 1983 benyttede 441.949 passagerer ruten. 1. juli 1999 stoppede det todfri salg mellem EU-landende, hvilket medførte, at den sidste færge til Kiel sejlede i 2002. I dag benyttes færgelejet til vandaktiviteter og stedet vil danne rammen om SHORES Langelands store anlægsprojekt "Springet". På molen syd for færgelejet er udkigstårn og kunsthø.

6 Bagenkop Strand ligger nord for byen. Stranden har blåt flag, er 20-30 meter bred og har badebro om sommeren. Stranden er velegnet til Stand Up Paddle board (i pålandsvind) og området nord for badebroen er et af Danmarks bedste kite- & windsurfsteder når vinden er i sydvest, vest eller nordvest.

7 Gæstgiveri og kro Fiskerbyen fik i 1905 kro og gæstgiveri opført af Vilhelm Nielsen, hjemvendt fra Amerika. Kroen tiltrækker stadig mange gæster den dag i dag.

8 Den nye brugs, Østergade 2 Bagenkops første brugs åbnede i 1893 i Bredgade. I 1960'ernes opgangstider fik byen en ny moderne butik med lange reoler og varehylder på supermarkedsvis.

9 Bagenkop Station, Stationsvej 6 var Langelandsbanens endestation fra 1911 til 1962. I dag lokalarkiv.

10 Historien om den halve hal, som blev hel

Byen manglede et samlingssted, og det måtte der gøres noget ved. Halplaner begyndte at spire allerede i 1958. Penge var der ingen af, men det stoppede ikke ildsjælene, der begyndte at indsamle midler. Det tog møjsommelige 17 år at komme rigtigt i gang. Første større arrangement var havnefesten i 1959. Overskuddet fra havnefesten har siden haft afgørende betydning for hallens drift. I 1973 startede konkrete drøftelser om at påbegynde byggeriet af en halv hal. Der var ikke penge til en hel hal, men det kom senere, da den nyetablerede Sydlangeland Maritime Efterskole (SME) havde behov for indendørs aktiviteter i stor hal. Så SME og idrætsforeningen slog sig sammen, og i januar 1989, 30 år efter de første planer blev luftet, kunne den hele hal indvies. Takket være andre ildsjæle i byen anlægges Fællesskabsparken på den gamle boldbane ved siden af hallen.

11 Ildsjæle Fodsporet gennem Bagenkop

Bagenkop blev i 2011 kåret som Årets Landsby - og det er der god grund til. Når du går rundt i Bagenkop, bevæger du dig nemlig i talrige ildsjæles fodspor og deres hårde arbejde finder du masser af eksempler på i hele byen. Ruten er cirka 3 km lang og bringer dig forbi resultaterne af de lokale frivilliges mange arbejdstimer, historiske steder og gennem den smukke sydlangelandske natur.

Find mere information og kort over Ildsjæle Fodsporet ved de 3 mødesteder; Bagenkophallen (10), Havnepladsen (11) og ved Brugsen (8).

3 Bagenkop 1952

